

1er trimestre 2015

Belgique – Belgïe

PP-PB

1030 Bruxelles – Bxs 3

BC – 4271

Numéro d'agrément P201148



# asbl "Enfants de Gommel"



NOUS AVONS UNE FAMILLE D'ACCUEIL



NOUS EN ATTENDONS UNE .....

Editeur responsable : ARBON Nicole

Rue Portaels, 146

1030 Bruxelles

Fortis : 001-3489506-07

Tél : 02/ 245.37.50 – GSM : 0477/87.48.26

E-MAIL : [enfantsdegomel@hotmail.be](mailto:enfantsdegomel@hotmail.be) ou [nicole.arbon@telenet.be](mailto:nicole.arbon@telenet.be)

Site Web : [www.enfantsdegomel.com](http://www.enfantsdegomel.com)

# 1ste Trimester 2015

De kerstvakantie is heel goed meegevallen. We hadden geen enkel probleem met de kinderen. De gezinnen en de kinderen waren heel gelukkig elkaar terug te zien. Tijdens de terugreis deed er zich wel een incident voor op 100 km. van Gomel. Toen de chauffeur wou vertrekken, is er water in de motor gelopen en aangezien het vroom (-13/-15°) was alles bevroren. De chauffeurs probeerden alles te repareren maar niets aan te doen, de motor wou niet meer starten. Er werd getelefoneerd voor een andere bus, en die kwam de kinderen dan op halen. Door dit incident kwamen de kinderen pas heel laat aan in Gomel.

Ik vind het heel jammer dat de verantwoordelijken, die al eerder met de kinderen meekwamen, niet de moeite deden om een berichtje te sturen om ons te informeren. We kregen ook slechts 2 maal een bericht door betreffende de rit naar huis. (één keer in Duitsland en één keer toen ze de grens over waren). Ook vanuit Gomel kreeg ik geen nieuws. Al die tijd was ik aan het werk in ons magazijn en ik kan jullie verzekeren dat het heel vervelende uren waren zo zonder enig nieuws. Later vernam ik van een gastgezin hier dat er onderweg een panne was geweest maar verder niets.

Als de kinderen hier worden uitgenodigd, teken ik de documenten bij het Ministerie van Buitenlandse zaken als verantwoordelijke voor de kinderen. Ik veronderstel daarom dat ik toch op z'n minst verwittigd wordt als er zich problemen voordoen. Daarentegen staat dat, als de kinderen hier zijn en ze bellen niet onmiddellijk naar hun familie, wordt ik daarop supersnel verwittigd. Het moet altijd van dezelfde kant komen. Als ze naar huis rijden wordt er geen moeite gedaan om mij op de hoogte te houden.

Verschillende gezinnen beklagen zich er over dat de kinderen, als men ze het niet verbiedt, steeds op de Russische Facebook zitten of op skype. Ze komen toch niet naar hier om zich op te sluiten in hun kamer en steeds te zitten skypen. De gezinnen waar men geen Russisch spreekt of verstaan kunnen op die manier niet controleren waarmee de kinderen bezig zijn.

Wij overwegen om de kerstreis af te schaffen want de bussen zitten nooit volledig vol en ze zijn te duur (7000 € en de bus blijft 2 weken hier). Als de bussen hier niet blijven staan, is het nog duurder want dan moeten ze 2 leeg rijden.

Er zijn die periode telkens heel wat problemen want de kinderen in Gomel hebben niet op hetzelfde moment vakantie zoals hier, maar later. Ze mogen niet vertrekken voor de school is afgelopen. Dit jaar hebben ze les tot 23 of 24 december. Als ze hier opnieuw naar huis vertrekken begint pas de vakantie ginder en hier zijn de gezinnen opnieuw aan het werk.

Dit is de reden waarom er hoogstwaarschijnlijk geen kerstreis zal zijn tenzij er een oplossing of overeenkomst geboden wordt.

Bovendien, als de we prijzen bekijken per persoon, gebaseerd op het aantal personen die de laatste vakantie meekwamen, komen we op 165€ + verzekering. De VZW komt tussen voor het supplement.

Momenteel worden er geen activiteiten georganiseerd. Wij zijn niet meer in de mogelijkheid om financieel bij te passen. De trips die ondernomen moeten worden voor de visas, het papierwerk in Gomel, de stages voor de verantwoordelijken die meekomen met de kinderen, de telefoonkosten ter plaatse, het verzenden van de documenten aan de families, papier, inktpatronen, verzendingskosten van DHL naar Gomel, dit alles doet de kosten enorm stijgen. We kunnen dit alleen bekostigen met de inkomsten van benefieten en feesten.

Bovendien worden de giften steeds minder en minder gezien de actuele situatie hier in België.



# VACANCES DE NOËL 2014



De tijd gaat snel. We zitten al in het midden van het 1e trimester en we hebben goede vooruitzichten nml de zomervakantie.

Bij deze wil ik jullie er graag aan herinneren dat de inschrijvingen binnen moeten zijn voor 30 maart. Vanaf dit jaar is er een nieuwe wet. Alle kinderen, boven de 12 jaar, moeten een elektronische vingerafdruk laten maken op de Ambassade. Deze vingerafdruk blijft vijf jaar geldig en zonder deze afdruk is het niet mogelijk om een visa te krijgen!

Rond 10 april ga ik naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de dossiers binnen te geven en daarna gaan ze naar Gomel. Onze mensen daar moeten dan de reis naar Minsk organiseren.

Wij hopen dat de regering en de president van Wit Rusland geen stokken in de wielen steken gezien de omstandigheden in Oekraïne, de gebeurtenissen in ons land en de buurlanden.

In september vertrekt er opnieuw een vrachtwagen richting Gomel. Wij komen hierop terug in ons volgende tijdschrift.

Zoals jullie al konden lezen op onze website, zijn er 3 van onze kinderen hun moeder verloren. De vader was al gestorven en nu zijn ze wees. Ze zijn heel alleen en voorlopig blijven ze bij hun grootmoeder. Gelukkig worden ze heel goed gesteund door de gastgezinnen hier, maar toch blijft het heel hard voor deze kinderen. De gastgezinnen doen er alles aan om de kinderen te adopteren maar dat moet heel snel gebeuren (en in Wit Rusland lukt dat niet) anders moeten ze naar een weeshuis. Wij hopen op een goede afloop.



# Bedankt.....

- ✓ Alle gezinnen die tijdens de vakanties een kind bij hun thuis opnamen
- ✓ Alle gastgezinnen, personen die hun steun betuigden aan de kinderen van wie de moeder onlangs overleed.
- ✓ Alle mensen die ons steeds steunen.
- ✓ De "Lions Club Bruxelles Longchamps" voor de maandelijkse betaling van de huur van ons magazijn.
- ✓ Alle mensen die steeds weer op zoek gaan naar de spullen die we nodig hebben.
- ✓ Mevrouw Wauters die onophoudelijk prachtige truien maakt voor de kinderen.

**Aan allen ...hartelijk bedankt**



Artiom en Karolina, wij bewonderen jullie moed, de waardigheid waarmee jullie het verlies van jullie moeder dragen. De beproeving die jullie doorstonden tijdens de begrafenis was bewonderenswaardig. Wij beloven bij deze alles te doen om jullie in deze moeilijke periode te helpen. In gedachten zijn we hier bij jullie, wij houden van jullie en omarmen jullie.

## Getuigenis van een gastgezin

Als anderen hetzelfde konden doen en hun ervaringen konden delen, zou het een voorbeeld kunnen zijn voor andere gezinnen.

Enkele jaren reeds, vang ik een kleine jongen op die ik van in het begin in mijn hart sloot en die mij een positief gevoel gaf. Wij hielden onmiddellijk veel van elkaar. Hij heet Dima, een intelligente jongen, opgewekt en altijd klaar om te helpen. Hij is het gewoon want hij is de oudste van hele hoop zusjes, neven en nichtjes. Een kind met veel verantwoordelijkheidsgevoel, al van jongs af. Ik zag in hem een zoon, waarvan ik onmiddellijk hield, die me deed denken aan mijn oudste dochter (altijd klaar om klaar om bij te leren, altijd iedereen een plezier willen doen)

Zij zus Tania kwam het jaar nadien bij ons en ze was een heel zacht, speels en ondeugend. Ze wordt nu opgevangen door een gastgezin van wie we onmiddellijk voelden dat ze van haar houden en haar gelukkig maakt.

Dan was er Arseni die kwam en opnieuw dezelfde zachtheid, een positieve ingesteldheid... kinderen met een ongelooflijke wijsheid (ze hadden enkel veel liefde en genegenheid nodig). Grootouders die waren in staat om wekken zeer goede waarden, een uitstekende opleiding en die liefde. Hun grootouders brachten hen de waarden van het leven bij, een goede opvoeding en heel veel liefde.

Dit jaar komt er een nieuwe jongen bij. Ik denk met een heel eigen karakter en temperament maar dat vind ik niet erg, geen twijfel en ik laat alles op mij afkomen...alleen nog meer liefde en genegenheid die ik met hem wil delen.

Mijn hart voelt enkel liefde als ze hier zijn en had ik meer verlov en was ik niet meer aan het werk dan had ik meer tijd voor hen en zou ik ze langer laten blijven. Helaas is dat niet mogelijk. Ik moet ze dan opnieuw laten vertrekken naar hun familie.

Ik weet, de gezinssituatie is niet altijd evident, het dagelijkse leven is er moeilijk maar ze worden meer dan wat ook geliefd in hun land en vooral ook door ons, hun Belgische gezinnen.

Dus, nodig zeker een kind uit in uw gezin, hou van hen als van jullie eigen kinderen. Eens ze jou toelaten in hun eigen leven en jij hen in jouw leven, wordt het een vriendschap voor het leven vol gelukzalige herinneringen!!



# Even herinneren...

Stuur de inschrijvingen zo snel mogelijk binnen en de documenten moeten binnen zijn voor 05 april.



- Attest goed gedrag en zeden van elk volwassen gezinslid
- Attest samenstelling van gezin
- Betalingsbewijs van de familiale verzekering (blanco formulier vind je op de website)
- Ondertekend charter

ALLE documenten moeten correct ingevuld worden en ondertekend. Vergeet zeker niet uw adres, telefoon, mailadres en vermelding op- en afstapplaats SPY of BARCHON.

## NIEUWS

Voor alle mensen die deelden in de kosten van de hartoperatie van Emna hebben we een paar prachtige foto's. Ze maakt het supergoed, ze gaat naar school, speelt piana, danst en leert talen. Ook het frans is ze nog niet vergeten.





## Voor de volgende transport zoeken we...

- Een micro (sommige kinderen zingen heel stil tijdens de feesten)
- Groot speelgoed (keuken - winkel - theater - garage)
- Gereedschap en werkbank voor jongens - Make-up pop voor meisjes
- Buitenspeelgoed zoals glijbanen, auto's en fietsen.
- Naaimachine
- Vloeibare handzeep (pompjes)
- Schoonmaakkit (wagentje, emmer, borstel)
- Draagbare telefoon
- Fototoestel om makkelijk foto's op de pc te zetten.
- Manden op wieltjes(3/4 die je op elkaar kan zetten)
- Grote Legoblokken
- Rackets en ping-pong ballen.

ENKELE VOORBEELDEN van het creatieve werk dat men in de Kindertuinen heeft verricht met de dallen die ze kregen met de laatste transport.





Hierlangs wil ik de 2 gezinnen bedanken die reageerden op mijn oproep om 2 kinderen een vakantie te bezorgen. Het gaat om een 9 jarig meisje en een kleine jongen van 7,5 jaar oud. Wij helpen deze familie al verschillende jaren. Het gezin had 4 eigen kinderen en de vader had werk dus beslisten hij en zijn vrouw om nog een weeskindje een thuis te bieden. In het moederhuis werd de keuze heel moeilijk want er waren 3 babietjes. Ze konden het niet over hun hart krijgen om er twee achter te laten dus namen ze de 3 babietjes mee naar huis. Jammer genoeg sloeg de crisis toe en vader verloor zijn job. Op de koop toe kregen ze zelf ook nog een kleintje bij. Ze zijn nu ouders van 8 kinderen. Daarom hebben we beslist om deze mensen te helpen door een gastgezin te zoeken voor de twee oudste kinderen

Jammer genoeg, door familiale omstandigheden kan het gastgezin de jongen ILIA van 7,5 **bij hen thuis niet ontvangen. Daarom zijn we dringend op zoek naar een ander gastgezin want het zou jammer zijn als hem dan toch niet te laten komen.**